

Liturgie 10 mei 2020

Medewerkers: Pastores Geertje van der Meer, Simie Aardema en ds. Rianne Voogd. Organist: Doeke van Wieren. Solozang: Willeke de Vries. Koorzang: Verrassing. Dienstdoende ambtsdrager: B. Okkema (voorz. PG Lollum-Waaksens)

- * **Orgelspel**
- * **Welkom**
- * **Bemoediging/groet**
- * **Gebed**
- * **Lied: LB 66a: Jubilate deo, Taizé**
- * **Koffer fan beppe Setske**
- * **Muzikale verrassing!**
- * **Lezing: Johannes 14: 1-14**
- * **Koortje: 'Door de wereld gaat een woord' (LB 802)**
- * **Overdenking**

Lied 209: Heer Jezus, o Gij dageraad, alle verzen, 1, 2 en 3

Heer Jezus, o Gij dageraad,
wend naar ons toe uw licht gelaat.
Uw Geest die in de waarheid leidt
zij onze gids in deze tijd.

Geef dat ons hart mag zijn gericht
op U die ons verstand verlicht,
opdat uw naam ons steeds nabij,
uw lof op onze lippen zij,

totdat met alle eng'len saam
wij zingen: 'Heilig is Gods naam!',
en zien U in het zalig licht
van aangezicht tot aangezicht.

- * **Collecte of / en mededelingen**

Lied 657 Zolang wij ademen, vers 1 en 4

Zolang wij ademen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.

In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

- * **Voor- en dankbeden**
- * **Lied: 'Onze Vader'**
- * **Zegen**